

Nieuwe NS-wandeling Kasteel Keukenhof opent ogen voor kleur en historie van de Bollenstreek

Mariëtte van Beek

Reisjournaliste Mariëtte van Beek reist de hele wereld af, maar haar eigen Bollenstreek – ze groeide op in Noordwijkerhout – kende ze slecht. Tijdens de NS-wandeling-in-woording ‘Kasteel Keukenhof’, tussen Hillegom en Voorhout, haalde ze ruimschoots de schade in. Een eyeopener.

Ik loop op met Helma Matthijssen, initiatiefneemster van deze try-out Kasteel Keukenhof-wandeling. In 2008 kwam ze in De Zilk wonen en als wandelliefhebber verloor ze direct haar hart aan de Duin- en Bollenstreek: “Natuurlijk aan de duinen en de bloemen, maar ook aan de prachtverhalen over oude landgoederen, het afgraven van de duinen, de opkomst van openbaar vervoer (trekvaart, trein) en het ontstaan van de bollenteelt. Ik vind dat meer mensen daarvan mogen genieten. Zo’n wandeling is daarvoor ideaal. De wandeling is voorgedragen als NS-wandeling en ik liep de wandeling al eerder met belangstellenden. In augustus zelfs een aantal keer vanwege de bloeiende Dahlia’s in de streek.

Feniks vogel van dahlia’s

Helma vertelt honderduit: “Het treinstation van Hillegom waar de wandeling start, ligt niet voor niets buiten het dorp en vlakbij de trekvaart. Heel het duinengebied is afgegraven, eerst voor het zand om huizen te bouwen in steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden. Veel later pas voor de bollenteelt. De vaart werd aangelegd voor comfortabel vervoer voor de rijken tussen de steden en ook naar hun landgoederen die door goed vervoer steeds talrijker werden. Toen stoommachine en trein hun intrede deden kwam het spoor naast de vaart.” Ondertussen slaan we een klein paadje in met uitzicht op grote plassen water: “Tijdelijk onder water gezet bollenland. Schadelijke aaltjes overleven zo’n overstroming niet.” Wat eenden doorkruisen de perfecte weerspiegeling van een huizenrij. In het centrum van Hillegom is het even de sfeer van rock ‘n roll. Een dahliamozaïek van de Beatles in de tuin van het Hof van Hillegom, het toenmalige buitenverblijf van Jan Six, herinnert aan hun optreden in het vroegere partycentrum Treslong. Vandaag stelen dahlia’s de show. Verderop in Lisse, bij Kasteel Keukenhof, slaat een reuze feniks-vogel bekleed met dahlia’s de mythische vleugels uit over kasteelgazon en dahliatuin. Onze wandeling gaat verder. We lopen over een bospad door het schaduwrijke Keukenhofbos en over kronkelende berm- en graspaden langs de velden. Het is een warme dag. In de slootjes zien we koeien pootjebaden. Alleen mensen gaan wandelen met dit weer.

Historie en bloemen

De Ruïne van Slot Teylingen ligt vanzelfsprekend ook op de route: “Gravin Jacoba van Beieren, de bekendste bewoner, was invloedrijk als houtvester in dit gebied. Toen Keukenhof er nog niet was en de omgeving slechts uitgestrekte bossen en duinen waar Jacoba en de haren voedsel voor de keuken jaagden: het ‘Keukenduin’. Pas lang daarna werd er een landhuis gebouwd, Keukenhof, dat nog weer later werd omgetoverd tot een klein kasteeltje.” Om even bij te komen stoppen we bij De Tulperij, een bollenkwekerij waar bijna altijd wel iets te zien is. Nu staan er kleurrijke dahlia’s rond het tuinterras, in het voorjaar staan daar hyacinten, narcissen en tulpen. “Eigenlijk is het tekenend voor de veranderingen in de Bollenstreek. Anders dan vroeger is het tot ver in het seizoen nog steeds fleurig en kleurig. In de zomer bloeien er naast dahlia’s ook alliums en gladiolen. Ook staan er in de open velden steeds meer mooie bloemen uit vaste planten zoals calla’s, canna’s en delphinium; het prachtige blauwe ridderspoor. De Bollenstreek wordt zo een bloemenstreek, bijna het hele jaar door.”

Protestants deelkerkje

In Voorhout komt de ultieme verrassing. Nooit geweten dat achter de katholieke kerk een protestant kerkje staat: “Het deel van de kerk dat de protestanten overhielden toen na de Reformatie in de tijd van Napoleon de katholieken hun deel van de kerk terug opeisten. Een brand verwoestte het katholieke deel en zij bouwden er een enorme kerk voor terug. Zo staat er nu een klein half (eigenlijk 1/3) kerkje verscholen achter de grote katholieke kerk van dit dorp. En achter dat kleine kerkje staat een prachtig en statig huis: het geboortehuis van Boerhaave, met herstelde renaissancetuin. Hier woont nog steeds de predikant van het dorp.” Als reisjournaliste opgegroeid in deze streek stijgt het schaamrood me naar de kaken bij zoveel eigen onwetendheid. Eén troost: kleur past in deze streek.

(700 woorden)

Informatie over de 19 kilometer lange wandeling:

De wandeling begint op Station Hillegom en eindigt bij Station Voorhout, beiden langs het traject Leiden – Haarlem. Inkorten van de wandeling kan aan het begin met ca. 3 km door niet via het centrum van Hillegom te lopen. Na ca. 12 km bij het buurtschap De Engel kun je de wandeling afbreken en loop je in 1,5 km naar hotel/café/restaurant Den Engel. Hier is een bushalte voor de deur. Ook op zondag stoppen hier de Qliner snelbus nr. 361 van Schiphol naar Sassenheim en de Arriva bus 50 van Leiden naar Haarlem (via Lisse en Hillegom). Zie ook: [Bushalte Engelenbuurt](#).

Loop je de wandeling uit tot in Voorhout, daar stopt de stoptrein van Leiden naar Haarlem – die in Voorhout, Hillegom en Heemstede-Aerdenhout stopt. Ook kun je in Voorhout overnachten en de wandeling uitbreiden naar bijvoorbeeld station Leiden (ca. 15 km) of met een wandeling naar strand en duinen. Via Rijnsburg en Katwijk kunt u langs de wandelknooppunten naar Noordwijk aan Zee (20km). Ook op andere plekken dan in Voorhout zijn er overnachtingsmogelijkheden en leuke B&B's. Kijk eens op [Bollenstreek.nl](#) waar ook deze [NS Kasteel Keukenhof wandeling](#) nu al te downloaden is.

(200 woorden)